

# *Toelichting*

*de onderstaande pagina's staan in deze volgorde:*

<i>pagina 4</i>	<b><i>Zegenen en gezegend worden</i></b> <hr/> <i>pagina 1</i>
<i>pagina 2</i>	<i>pagina 3</i>

*en kunnen daarom dubbelzijdig afgedrukt worden op één A4-tje.*

# Zegenen en gezegend worden

bijbels onderwijs over de betekenis van de zegen

## LEERDIENST

---

### Inleiding: te pas en te onpas?

Het woord 'zegen' wordt vaak in de mond genomen:

- mijn zegen heb je (ga je gang en doe wat je van plan bent)
- veel heil en zegen (nieuwjaarswens)
- gezegende leeftijd (hoogbejaard)
- gezegende dienst (goede wens voorafgaand aan een kerkdienst)
- je zult er maar mee gezegend zijn (vervelend als je zoiets hebt)

### Drie vragen:

Wat betekent het voor je als je gezegend wordt?

Wie worden gezegend of 'gezegend' genoemd?

Waarom zegent God?

De woorden 'zegenen', 'zegen', 'gezegend' komen in het Oude Testament zo'n 400 keer voor en in het Nieuwe Testament bijna 50. Blijkbaar gaat het om iets belangrijks.

Opvallende cijfers: Genesis 88 x, Deuteronomium 51x, Psalmen 83x,  
Lucas 9x, Handelingen t/m Openbaring max.3x per boek

### Wat betekent het als mensen gezegend worden?

- het eerste dat God doet nadat Hij de mens geschapen heeft, is hem zegenen (Genesis 1:28)
- Abraham (Genesis 12:2-3): veel nakomelingen, tot zegen zijn voor andere mensen, bijzondere bescherming ('Ik zag zegenen wie jou zegent en wie jou

bespot, zal Ik vervloeken')

- Izaäk: 'Ik zal met je zijn' (NBG), 'Ik zal je terzijde staan' (Genesis 26:3)  
Jakob: idem (Genesis 28:15)
- Gods nabijheid, zorg, bescherming en vrede (Numeri 6:24-26)
- welvaart en voorspoed (Deuteronomium 28)
- geestelijke zegeningen (Efeziërs 1:3)

Opmerkelijk: mensen die gezegend worden staan altijd op de drempel = aan het begin van een nieuwe fase van hun leven

De boodschap:

- God is de bron van alle zegen
- Kern van de zegen: God koppelt Zijn naam aan onze naam (Numeri 6:27). Hij gaat met ons mee, Hij gunt ons het leven en wat nodig om te kunnen leven (materieel en geestelijk, dankzij Christus, Efeziërs 1:3-14)
- Wij kunnen Gods zegen blokkeren door ongeloof en 'toestaan' door geloof en vertrouwen (Jeremia 17: 5 en 7)

### Wie worden gezegend?

#### 1. Mensen worden door God gezegend

- Bileam zegt het hele volk Israël (zie Numeri 22-24)
- individuele personen (Abraham, Izaäk enz.)
- Jezus zegent de kinderen (Marcus 10:16) en later Zijn discipelen (Lucas 24:50-51)
- iedereen die samen met Abraham gelooft (= vertrouwt dat God zijn beloften waarmaakt), Galaten 3:9

#### 2. Mensen zegenen andere mensen

- oproep van Jezus, Paulus en Petrus om anderen (zelfs je vijanden) te zegenen en niet te vervloeken, Lucas 6:28, Romeinen 12:14 1 Petrus 3:9.
- priesterlijke zegen, Numeri 6:24-26, zie ook Leviticus 9:22.

De boodschap:

- Iemand zegenen doe je altijd als wens of gebed, nooit als vaststaand feit (zie

Genesis 49:25). God is immers de enige die de zegen kan verwerkelijken

- Als je iemand zegent beveel je iemand aan in de hoede en zorg van God
- Zegen in de kerkdienst: als gemeente sta je op de drempel van een nieuwe week. Namens God mag de ambtsdrager de gemeente in Gods handen leggen in de zekerheid dat God Zijn belofte waarmaakt
- Met je woorden kun je een ander aan God opdragen óf bij Hem vandaan wensen (= vervloeken); pas op je woorden! zie Jakobus 3:9-10.

### 3. Mensen zegenen God

Dat klinkt vreemd, maar in de Bijbel wordt hetzelfde woord gebruikt. De NBG-vertaling geeft weer met 'prijzen / geprezen', de NBV gebruikt 'zegenen' (zie b.v. Psalm 134)

- Zacharias (Lucas 1:64) en Simeon (Lucas 2:28) zien het als hun opdracht als antwoord op wat God voor hen gedaan heeft
- uiting van dankbaarheid, zie b.v. 1 Korinthiërs 12:3 en 14:19

De boodschap:

Je vertrouwt je leven toe in de handen van God en weet dat je dat nodig hebt (vgl. Jakob's gevecht met de engel, Genesis 32:27). Door God te 'zegenen' spreek je uit dicht bij Hem te willen zijn.

Door te vloeken / jezelf te vervloeken roep je Gods oordeel over je af.

### Waarom?

Gods onvoorwaardelijke liefde en genade zijn de bron van Zijn zegen.

- God zegent ons:
- zonder overleg vooraf
  - zonder onze toestemming
  - omdat Hij het beste weet wat wij nodig hebben

Wij zegenen anderen vanuit onze liefde tot onze naaste.



Ds. Johan Trommel