

Toelichting

de onderstaande pagina's staan in deze volgorde:

<i>pagina 4</i>	<i>Wat is wijsheid?</i> <hr/> <i>pagina 1</i>
<i>pagina 2</i>	<i>pagina 3</i>

en kunnen daarom dubbelzijdig afgedrukt worden op één A4-tje.

Tenslotte

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. 'Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat door Hem moest worden terugbetaald?' Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

(Romeinen 11:33-36).



Ds. Johan Trommel

Wat is wijsheid?

bijbels onderwijs over wijsheid, kennis, wetenschap en geloof

LEERDIENST

Bewerken en bewaren, ontdekken en onderzoeken

In Genesis 1:28 en 2:15 geeft God de mens de opdracht om de aarde onder zijn gezag te brengen, haar te bewerken en over haar te waken. We noemen dit wel: de cultuuropdracht van de mens.

Dit impliceert de opdracht en goddelijke toestemming om alles te onderzoeken en te ontwikkelen. Techniek, wetenschap en ontwikkeling zijn daarmee gelegitimeerd als Gods doel om de aarde in stand te houden als leefbare wereld (tuin van Eden).

Tot meerdere eer en glorie van.....?

Alle dingen in het leven kun je goed gebruiken. Niets hoeft te worden verworpen als je God ervoor kunt danken (1 Timotheüs 4:4), dus ook wijsheid, kennis, wetenschap enz. niet.

Verkeerd gebruik is er ook:

- wetenschap die wil bewijzen dat God niet bestaat of b.v. wonderen wil 'wegverklaren'
- wetenschap die krampachtig het gelijk van de Bijbel wil bewijzen
- wetenschap die de Bijbel geweld aan doet, zoals b.v. de gedachte dat er oosterse invloeden in de Bijbel voorkomen (reïncarnatie e.a.), westerse denkbepelden toepassen, de boodschap van de Bijbel bewust geweld aandoen (b.v.: Judas was onschuldig slachtoffer van een complot van Jezus,

Jezus was homoseksueel, Jezus had een liefdesrelatie met Maria Magdalena enz.)

- wetenschap waarbij door God gestelde grenzen en geboden worden overschreden (b.v. ongeboren leven redden of doden)
- wetenschap als 'geloof'.

Wat is wijsheid?

Wijsheid begint met 'de vreze des Heren' → ontzag en respect voor, waardering van, verwondering over, vertrouwen op en liefhebben van God (Psalm 111:10, Spreuken 1:7 en 9:10).

Spreuken 1 t/m 9 geeft algemene kenmerken van wat wijsheid is:

- wijsheid is een 'eigenschap', verpersoonlijking van God (tegenover 'vrouwe Dwaasheid, 9:13)
- wijsheid staat midden in het leven: 1:20-21
- wijsheid was er al vanaf het begin, 8:22-31
- wijsheid komt van God en is een geschenk van Hem, 2:6 zie ook Daniël 2:23
- als je wijsheid vindt, vind je het leven, 8:34

Als je wijs wilt zijn, let dan op de trouw (gunstbewijzen) van God, zegt Psalm 107:43.

*Het leven is te groot
om in één dag opgelost te worden.
Pak daarom de uitdagingen op je pad
gewoon maar aan, dag voor dag.*

Wijsheid is: levenswijsheid, betrouwbaar en in de praktijk van het leven bewezen waardevol te zijn.

Wijsheid is levensinzicht, algemeen, gebaseerd op Gods scheppende macht

en Zijn koningschap over alles en iedereen.

Wijsheid is bedoeld om het dagelijkse leven in goede banen te leiden.

Aangezien dit doel niet typisch christelijk is, kun je de vraag stellen in hoeverre christenen met anderen mogen en kunnen samenwerken op bepaalde politieke en maatschappelijke thema's.

In het Nieuwe Testament krijgt wijsheid ook de betekenis van: inzicht hebben in Gods wegen en werken, zie b.v. 2 Petrus 3:15, Openbaring 13:18 en 17:9. Wijsheid is immers ook een van de gaven van de Heilige Geest is, 1 Korintheers 12:8.

*In de aanwezigheid van God
mag je elke vraag stellen
die je wilt.*

1 Korintheërs 1:18 - 2:9

Aanleiding: verdeeldheid in de gemeente; men volgt interessante persoonlijkheden en boeiende sprekers. Dus: men gelooft naar menselijke maatstaven.

Paulus zegt: God werkt totaal anders. Wat niemand ooit had kunnen bedenken, is gebeurd (2:9): God zond Zijn Zoon om Zijn Koninkrijk en eeuwig heil te brengen. Menselijke kennis, wetenschap enz. brengen je niet bij het wonder dat God mensen redt uit genade door Christus (zie ook Mattheüs 11:25).

Als je vertrouwt op je eigen verstand, wijsheid, wetenschap is het evangelie dwaas, onzin, ergerlijk. Logisch, want de genade van God stijgt boven alle menselijk kennen en kunnen uit. En: slechts door geloof behouden worden, gaat dwars tegen alles wat mensen zijn, denken, willen en kunnen in (zie 1:22-24).

Hem te geloven en Christus te aanvaarden is de enige weg om écht te leven.

Christus heeft de geest van wijsheid ontvangen: hij heeft en geeft inzicht in Gods wegen en werken, zie Jesaja 11:2, Lucas 2:40 en Kolossenzen 2:3.