

Toelichting

de onderstaande pagina's staan in deze volgorde:

<i>pagina 4</i>	<i>Verder met vergeving</i> <hr/> <i>pagina 1</i>
<i>pagina 2</i>	<i>pagina 3</i>

en kunnen daarom dubbelzijdig afgedrukt worden op één A4-tje.

Heid.Catechismus, zondag 21, antw.56 (ik geloof de vergeving van de zonden)
Christus heeft in mijn plaats betaald en daarom rekent God mij mijn schuld niet meer aan.
Zelfs om mijn slechte aard, waartegen ik elke dag nog moet vechten, straft Hij mij niet.
Integendeel, Hij verklaart mij onschuldig, omdat Hij mij de onschuld van Christus toekent
(vertaling dr. Lambert Wierenga).

Heid.Catechismus, zondag 51, antw.126 (Vergeef ons onze schulden...)
Wil ons, arme zondaren, al onze zonden en de verdorvenheid die nog altijd in ons is, om het
bloed van Christus niet toerekenen, gelijk ook wijzelf het als een getuigenis van uw genade
in ons gevoelen, dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven.

Opwekking 629

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan?
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan?
De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid
lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd.

Refrein:

Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft?

Refrein

Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood,
en Uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Refrein

Want waar Uw vergeving is zal genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen;
waar Uw vergeving is zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

Verder met vergeving

bijbels onderwijs over vergeving vragen, vergeving ontvangen
en vergeving geven

LEERDIENST

Gods doel gemist, maar Hij zal alle dingen nieuw maken

In de vorige leerdienst (In de beklagdenbank, over de kracht van de zonde en het herstel waar God aan werkt) is uitgelegd dat Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens is: leven in nabijheid. Onze kerkelijke voorouders brachten dat in 1563 zó onder woorden:

‘God heeft de mens als Zijn evenbeeld gemaakt. Dus toen waren ze goed, trouw en oprecht. Daarom konden ze één God, die hen gemaakt had, kennen zoals Hij is. Ze konden met heel hun hart van Hem houden; en ze gingen heel vertrouwelijk met Hem om. Met hun hele manier van leven konden ze Hem vereren, voor altijd’ (Heidelbergse Catechismus, zondag 3 - vertaling van dr. Lambert Wierenga).

De zondeval van de mens bracht de breuk: geen nabijheid meer, maar afstand.

Maar vanaf het moment dat God riep “Adam, waar ben je?” werkt Hij aan herstel en dat is Zijn einddoel. Herstel dus van relaties: tussen Hem en ons, tussen mensen onderling. Vergeving is de sleutel waardoor de deur weer open gaat.

Vergeving vragen

Wat is het nu: eerst zondebesef en daarna vergeving vragen of: eerst vergeving ontvangen en daarna zondebesef? Al eeuwen lang is dit een theologisch strijdpunt: over de relatie wet en evangelie.

Meer dan een theologisch strijdpunt is, dat in de Bijbel mensen de heilige God ontmoeten en Jezus de Verlosser. Zij ontdekten hun zonde en zondigheid en smeekten om genade en vergeving, b.v. David (Psalm 51:3, 5-6) Jesaja (Jesaja 6:5) en Petrus (Lucas 5:8).

Als je je zonde niet erkent en niet om vergeving vraagt, dan:

- misleid je jezelf, 1 Johannes 1:8
- maak je God tot een leugenaar, 1 Johannes 1:10
- is er geen herstel van de relatie met God
- kwijn je weg, Psalm 32:3

Uiteindelijk loop je vast, is er geen toekomst en eindigt het in: verloren gaan.

Hoe ontdek je nu de noodzaak van zonde belijden en vergeving vragen? Dat doet de Heilige Geest, zie Johannes 16:8-11 en 13.

Vergeving ontvangen

God verlangt naar herstel van de relatie, zie o.a. Psalm 86:5 en 103:3-5, Jesaja 30:18, Johannes 3:16.

God geeft zelf verzoening door Jezus: Johannes 1:29, Marcus 10:45, Efeziërs 1:7-8. Zie ook Heid. Catechismus, zondag 21, antwoord 56.

Wat gebeurt er dan?

- vrijgesproken, verlost: Romeinen 5:9
- rechtvaardig voor God: Romeinen 5:1
- kind van God: 1 Johannes 3:1
- vol van de Heilige Geest: Psalm 51:13, Efeziërs 1:13, en door Hem in Gods nabijheid, Psalm 51:13

Wat doet het met je?

- blijdschap: Psalm 32:11 en 51:14
- vrede met God, innerlijke rust: Romeinen 5:1
- veilig/geborgen bij God: Psalm 32:7

Vergeving geven

De relaties tussen mensen onderling zijn een oefening voor en een test van de relatie mens - God en omgekeerd, Heid.Catechismus, zondag 51, antwoord 126.

Vergeving vragen aan een ander kan moeilijk zijn: je moet erkennen dat je fout bent, de minste zijn, geen eisen stellen.

Vergeving ontvangen van mensen herstelt de relatie, lucht op, maakt je blij. Vandaar uit: vergeving geven.

- Hoe vaak? Mattheüs 18:21-23.
- Gods vergeving is vele malen groter, gelijkenis in Mattheüs 18
- Oproep om elkaar te vergeven: Kolossenzen 3:13 en onze naaste lief te hebben als onszelf, Mattheüs 22:39.

In de praktijk:

Velen hebben geen besef van eigen falen en wat ze een ander aandoen. Vergeving geven kan heel moeilijk zijn, wanneer een ander je iets vreselijks heeft aangedaan.

Niet kunnen vergeven brengt: pijn, verbittering, staat herstel in de weg. Toch is geven van vergeving zó belangrijk om verder te kunnen. Heel mooi en indringend wordt dat verwoord in Opwekking 629.

Vergeving geven kan daarom veel innerlijke strijd brengen. Maar daarin sta je niet alleen. De Heilige Geest wil je kracht geven. Prachtige bemoedigingen vinden we in de uitnodiging van Jezus: "Kom maar bij Mij als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat, dan zal Ik je rust geven" (Mattheüs 11:28) en o.a. in Romeinen 8:14-16 en 26-28.



Ds.Johan Trommel