

Toelichting

de onderstaande pagina's staan in deze volgorde:

<i>pagina 4</i>	<i>Leren in de kerk</i> <hr/> <i>pagina 1</i>
<i>pagina 2</i>	<i>pagina 3</i>

en kunnen daarom dubbelzijdig afgedrukt worden op één A4-tje.

Dus:

*Leren is één van de kenmerken van de gemeente
en ook van elk gemeentelid*

4. Conclusie

- Leren is nodig
- om God te leren kennen
 - om Christus te kunnen volgen en dienen
 - om vol van de Heilige Geest, met hart en ziel betrokken, onze weg te gaan
 - om de kinderen / jeugd de weg te wijzen en een voorbeeld te geven

5. Een mens is nooit te oud om te leren

Er zijn vele mogelijkheden:

- kinder- en jeugdclubs, kinderverteldienst en kindernevendiensten
- catechisaties
- volwassenen-catechese
- bijbel- en gesprekskringen
- leerdiensten



Ds. Johan Trommel

Leren in de kerk

LEERDIENST

Inleidend

Taken van de kerk: vieren, leren, dienen, delen, zie Hand.2:42 → *zij (de gemeente) bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.*

Matth.28:18-20 → *Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.*

Opricht om discipelen te maken, d.i.: dopen én leren onderhouden.

1. Vier bijbelse woorden voor “leren”

- a) katèchein
- ons woord “catechese”
 - het onderwijs heeft gezag, komt van boven en wil weerklank vinden (het woord ‘echo’).
Zie o.a. 1 Kor.14:19 → *om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal.*

Gal.6:6 → *Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen.*

- b) didaskein • ons woord “didactiek”
- Ps.119:33 → *Wijs mij, HERE, de weg van uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe*
 - Matth.28:19 → leren onderhouden
 - Jezus wordt ook ‘leraar/meester’ genoemd, zie o.a. Matth.8:19 en 19:16, Joh.3:2. Opmerkelijk is dat Zijn onderwijs de mensen geen rust bracht, maar juist wilde aanzetten tot keuze / verandering / bekering
 - iets/iemand leren kennen en navolgen; het gaan van een weg (leren als groeiproces)
- c) ginooskein • herkennen, erkennen, met heel je wezen erbij betrokken zijn.
- Luc.19:42,44 → *(Jeruzalem) had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.* ⁴³ *Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten.* ⁴⁴ *Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.*
- Zie ook Hebr.3:10 en Joh.17:3
- d) manthanein • ons woord “discipel zijn/worden”
- Ef.4:20-21 → *zo hebt u Christus niet leren kennen (manthanein). U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen (didaskein).*

2. Vier vormen van ‘leren’ door de eeuwen heen

- a. huisonderricht / geloofsopvoeding → hier ligt de basis!
- Zie bv. Deut.6 → ¹ *Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. (...) ⁶ Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.* ⁷ *Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. (...) ²⁰ Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’ ²¹ geef dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd’.*
- Ef.6:4 → *Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.*
- 2 Tim.3:14-15 → *blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren 15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.*
- b. schoolcatechese → Joodse scholen, schoolmeesters aangesteld door de kerk, godsdienstonderwijs
- c. kerkelijk onderwijs (leerhuis, catechese)
- d. zondagsschool, vereniging, club, kringen enz.

3. Tussenbalans

Kol.3:16 → *Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.*

Het gaat hier over: elkaar onderrichten (didaskein) en vermanen.