

Toelichting

de onderstaande pagina's staan in deze volgorde:

<i>pagina 4</i>	<i>Geloven en belijden</i> <hr/> <i>pagina 1</i>
<i>pagina 2</i>	<i>pagina 3</i>

en kunnen daarom dubbelzijdig afgedrukt worden op één A4-tje.

Geloven en belijden

onderwijs over de functie van de belijdenissen voor de kerk en voor de gelovigen

Dat ik met lichaam en ziel zowel in leven als in sterven niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe Heiland Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

b. Heid.Catechismus, zondag 30 antw.80 (fragment):

De pauselijke mis 'is in de grond van de zaak niet anders dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij'.

c. Ned.Geloofsbelijdenis, art.36 (fragment):

de taak van de overheid is 'niet alleen acht te geven op de openbare orde en daarover te waken, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkdienst, alle afgoderij en valse godsdienst te weren en uit te roeien, het rijk van de antichrist te vernietigen, de voortgang van het Koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen en het Woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door ieder geëerd en gediend wordt, zoals Hij in Zijn Woord gebiedt'.

d. Dordtse Leerregels, hfdst.1 art.17

'Aangezien wij de wil van God uit Zijn Woord moeten verstaan en dit getuigt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature maar uit kracht van het genadeverbond waarin zij met hun ouders begrepen zijn, moeten godvrezende ouders niet twijfelen aan de verkiezing en het heil van hun kinderen, wanneer God deze in hun jeugd uit dit leven wegneemt'.



Ds.Johan Trommel

Geloven en belijden

- 'Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over'.
- Geloven en belijden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden → 'Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered' - Rom.10:9-10.

Je kunt jezelf - met je geloof - niet verstoppen. En dan ontdek je, dat je niet de enige bent, die gelooft. Geloven en belijden verbinden je met anderen 'in de Heer', die hetzelfde willen geloven en daar ook voor willen uitkomen.



Maar er is ook een andere kant. Als je belijdt 'ik geloof', dan maakt dat ook wat eenzaam. Je voelt je niet meer thuis bij mensen die nadrukkelijk niet willen geloven. Er komt een scheiding. De volgende stap is, dat je gaat opschrijven, wat je gelooft. En dat is in de kerk ook gebeurd. Zo lang de kerk bestaat, heeft zij al bepaalde formuleringen gehad, waarin het geloof wordt uitgesproken of beleden: de geloofsbelijdenissen.

Belijdenissen - waarom?

Zijn geloofsbelijdenissen eigenlijk wel nodig? We hebben toch de Bijbel? Beide vragen moeten we met "ja" beantwoorden. We hebben de Bijbel en de Bijbel is álles. En toch zijn belijdenissen nodig. Er zijn drie motieven te

noemen, waarom er in de loop van de kerkgeschiedenis belijdenissen zijn opgeschreven.

1. **Samenvatting/verdediging:** het geloof in God en in Jezus Christus moest tegenover mensen-van-buiten worden verdedigd als het ware geloof. Er was behoefte om dat in een soort 'samenvatting' van de Bijbel weer te geven, zodat men in één oogopslag kon zien, wát de kerk op grond van Gods Woord geloofde.

De Bijbel is álles. Maar niet alles staat in de Bijbel op een rijtje. De belijdenis als samenvatting kan hier helpen.

2. **Onderwijs:** wat de kerk leert, moet ook doorgegeven worden aan de volgende generatie (zie o.a. Deut.6:6, Psalm 78:3-4 en 1 Tim.4:16) én aan hen die tot geloof gekomen zijn en in de gemeente willen worden opgenomen. Om dat te leren moesten bepaalde 'kernpunten' op een rijtje gezet worden.

De Bijbel is álles. Maar hoe kun je leren, wát de Bijbel verkondigt? Daarbij kan de belijdenis heel goed helpen.

3. **Zuivering:** steeds zijn er mensen geweest, die de Bijbel op een andere - verkeerde - manier uitleggen en verklaren. Ketteren en dwaalleraars noemen wij hen. Of ook wel: sekten en bewegingen. Zij hebben de kerk er steeds weer toe gedwongen bepaalde geloofswaarheden opnieuw onder woorden te brengen, zo duidelijk mogelijk. De belijdenis is als een zuivering.

De Bijbel is álles, maar wordt verschillend uitgelegd. De belijdenis is hier een belangrijke hulp.

Belijdenissen - welke?

In de loop van de tijd zijn er enorm veel belijdenissen opgeschreven. Uit die grote hoeveelheid hebben onze kerken er zes officieel aangenomen als hun belijdenis.

Drie daarvan hebben we gemeenschappelijk met bijna alle christelijke kerken in de wereld. Zij worden dan ook genoemd: de oecumenische belijdenis-geschriften:

1. de Apostolische Geloofsbelijdenis (± 200 na Chr.)
2. de Belijdenis van Nicea(-Constantinopel) (381 na Chr.)
3. de Belijdenis genoemd naar Athanasius (± 450 na Chr.)

De drie andere hebben we gezamenlijk met veel Nederlandse kerken (zoals PKN, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Gereformeerde Gemeenten). Deze drie samen worden wel genoemd: de drie formulieren van enigheid (= eenheid).

Het zijn:

4. Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561)

- geschreven in 1561 door Guido de Brès in Doornik (België)
- belangrijkste motief: samenvatting / verdediging
- indeling: 37 artikelen

5. Heidelbergse Catechismus

- geschreven in 1563 door Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus in Heidelberg (Duitsland)
- belangrijkste motief: onderwijs
- indeling: 52 zondagen, 129 vragen en antwoorden

6. Dordtse Leerregels

- geschreven in opdracht van de Synode van Dordrecht (1618/9) als weerlegging van de opvatting Jacobus Arminius (remonstrant). De visie van Franciscus Gomarus ligt ten grondslag aan de Leerregels.
- belangrijkste motief: zuivering
- indeling: 5 hoofdstukken
 1. de goddelijke verkiezing en verwerping
 2. de dood van Christus en de verlossing daardoor
 - 3/4. de verdorvenheid van de mens en zijn bekering tot God
 5. de volharding der heiligen

Belijdenissen - nog steeds actueel?

Enkele voorbeelden:

a. Heid.Catechismus, zondag 1

Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven?